

SMS från Himmelen

SMS från Himmelen

Håkan Nilsson

Media Nasir

*Bibelcitaten är hämtade ur Folkbibeln,
om inget annat anges.*

© 2007 Håkan Nilsson Media Nasir
Produktion: JGS Media
Illustration: Yindee Nilsson
Tryck: Nørhaven AS, Danmark
ISBN 978-91-631-7221-2

Förord

Gud hälsar till dig att Han tror på dig, att Han älskar dig och att du är välkommen hem till honom. Men, Han längtar efter att du skall anförtro dig åt honom, så att du själv kan höra honom säga det till dig. Att leda dig fram till den positionen är den här lilla bokens stora uppdrag.

Mina memoarer

Jag sökte och kämpade förtvivlat för att finna Gud. Efter trettio års slit upptäckte jag, på bråkdelen av en sekund, att jag redan var funnen i Jesus Kristus. Då fick jag så mycket förlåtet att det tog mig ytterligare tio år och förstå att jag inte kunde gottgöra det på något sätt.

Ge dina drömmar vingar

Livet som larv och puppa, är som ditt liv på jorden. Förvandlingen till fjäril är som ditt liv i Himmelriket. Så fruktansvärt tragiskt med den puppa som inte vill bli en fjäril.

Var är du?

Gud ser inte på dig som ett problem, du är hans glädjeämne och ingen annan kan fylla den plats Han har för dig. Kom fram i ljuset, din Far i Himmelen är glad att få se dig. Du behöver inte vänta tills du blir bättre eller sämre

Låt inte andra bestämma över din framtid

När du en dag står inför Gud, då kan du inte hänvisa till hur andra människor varit, eller vad de sagt om honom. Du måste själv lära känna Gud. Det kan du inte göra på avstånd. Du måste anförtro dig åt Jesus, då lär du känna Gud.

Som en stilla susning, som en mäktig vind

Vinden kan jag inte se, men jag kan se hur den för molnen fram och hur träden böjer sig. Öppnar jag fönstret kan jag höra dess sus och känna den. Så är det med Guds Ande också, Hjälparen, Den Helige Ande. Jag kan inte se honom men jag kan se vad Han gör och när jag öppnar mitt hjärtas fönster och välkomnar Jesus in i mitt liv då får jag lära känna Hjälparens, hans Ande.

Då skall jag få upptäcka att Han är en person, och – att det är fantastiskt spännande att leva tillsammans med honom.

Just nu står Han lutad mot mitt hjärtas dörr och väntar på att jag i ärlighet skall anförtro mig åt Jesus. Jesus hör mig så tydligt för hans Ande är ju hos mig. Men Han vill inte höra något religiöst och fint, Han vill höra sanningen från mig. Det är så jag öppnar mitt hjärta för Den Helige Ande. Samma Ande som verkade genom Jesus och sedan uppväckte honom från döden.

Att vara tillsammans med Den Helige Ande är att ha gemenskap med Jesus och platsen för det mötet är i mitt hjärta.

”Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.” *Sakarja kap. 4 vers 6*

Att möta Jesus är att möta Gud

”Mången håller sin väg för den rätta. Men på sistone leder den dock till döden.”

Ordspråksboken kap.16 vers 25

Men Jesus säger ”Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” *Johannes evangelium kap. 14 vers 6*

Jag kan lita på Jesus, endast Han kan förena mig med Gud. Jag själv är mötesplatsen och Gud har sänd Hjälparen, Den Helige Ande hit till jorden Därför är det möjligt för mig att få möta Jesus.

Vi är alla födda med ryggen vänd mot Gud

Gud har skapat oss med en fri vilja, för Han vill ha gemenskap med människor som själva valt att vara tillsammans med honom. En relation som bygger på kärlek. Satan däremot har redan trängt sig på oss utan att fråga.

Alla människor som inte väljer Gud som sin Far, har därför automatiskt lögnens fader som sin pappa.

”Ditt ord är mina fötters lykta.” Kung David i Psaltaren kap.119 vers 105

Guds ord är ljuset i mitt liv och Den Helige Ande tändet det så att jag kan se Jesus, möta Jesus och upptäcka vad Han gjort för mig. Då börjar en förtröstan på Jesus att växa sig allt starkare i mitt inre.

Det gamla testamentet i Bibeln pekar fram mot Jesus och vad Han skulle göra. Guds ord i nya testamentet visar vem Jesus är och vad Han redan har gjort för mig.

Det är de goda nyheterna i vår tid, att allt redan är färdigt. I sin Son Jesus har Gud redan givit mig allt och Den Helige Ande är hos mig för att göra det till en verklighet i mitt liv. När jag läser Bibeln tillsammans med Guds Ande har jag ljus i mitt liv.

Guds Rike mitt ibland oss

”Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter ”den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.” *Profeten Jesaja kap. 57 vers 15*

Helighet, härlighet, hälsa

Gud är tre men ändå en, Fadern, Sonen Jesus och Den Helige Ande. Hur skall du kunna förstå det? Du är ju själv tre och ändå en, ande, själ och kropp och inte ens det kan du fatta. Det finns människor som plågar sig ett helt liv med att försöka förstå sådant som bara Guds Ande kan uppenbara i deras hjärtan. Plocka isär en klocka för att finna urmakaren, och du skall förstå deras kamp. Men en sak bör du veta, att det är i din ande, i ditt innersta som Gud har reserverat en plats för sig själv.

Vad Fadern i sin kärlek har planerat för dig har hans Son Jesus fullbordat, och när du öppnar ditt inre för Jesus gör hans Ande det till en verklighet i ditt liv. Helighet för din ande, härlighet för din själ och hälsa för din kropp.

Jag själv är kyrkan, där jag kan möta Gud, men är den tom så hjälper det inte med kyrkor av sten och trä

Gud har skapat ett rum åt sig själv i mitt inre och det är inte hans mening att det skall behöva stå tomt, för korset är tomt och graven är tom. Men hela jorden är full av hans härlighet.

Var rädd om dina prövningar

Tårar urholkar mitt inre och skapar ett utrymme för Gud i mitt liv. Gud krossar inga kärl, men Han vill uppfylla krossade människohjärtan med sig själv, då kan hans härlighet bli synlig.

De misslyckades goda vän

Öppna dig för Jesus, du kan lugnt anförtro dig åt honom, Han för det inte vidare. Inget av allt du tänkt, varit med om och gjort kan göra honom förvånad. Ingenting kan få honom att skämmas över dig. Han är ju din vän som redan tagit på sig skulden för alla dina misslyckanden, fel och brister.

Lyssna på vad Jesus säger

”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själva går förlorad.” *Evangelisten Lukas kap. 9 vers 25*

”Jag var med när Han gjorde ritningarna till jorden och haven” *Ordspråksboken kap. 8 vers 29*

Hur kunde Jesus lämna all sin härlighet hos Pappa i Himmelen, bli en människa och offra sitt liv för att vi skulle kunna få Gud till vår Far och inte behöva gå förlorade?

Jesu brinnande intresse för människan och hans kärlek till henne började redan innan människan blev skapad. Då vi bara var en idé på Guds ritbord glädde sig Jesus över oss, vid sin Fars sida.

Så här berättas det i Ordspråksboken, kap. 8 verserna 22-30: (Levande Bibeln).

”Jag tillhörde Herren i begynnelsen, innan han skapade universum. Sedan urminnes tider fanns jag. Jag existerade före jorden. Jag levde innan haven skapades, innan källorna sprudlade fram med sitt vatten på jorden, innan bergen och kullarna skapades. Ja, jag föddes innan Gud skapade jorden, åkrarna och bergen.

Jag var med när han spände ut himlarna och formade de stora källorna i havens djup. Jag var med när han satte gränserna för haven och gav dem befallning att inte överskrida dem. Jag var med när han gjorde ritningen till jorden och haven.

Ja, jag fanns alltid vid hans sida, som ett litet barn. Jag var hans ständiga glädje, och jag lekte och skrattade i hans närvaro.”

Eller som det står skrivet i 1917 års
översättning. ”Då fostrades jag som ett barn
hos honom, då hade jag dag efter dag min lust
och min lek inför hans ansikte beständigt; Jag
hade min lek på hans jordkrets och min lust
bland människors barn.” *Ordspråksboken 8 vers 30*

Kronan på intelligent design

Gud skapade människan, men fullkomligt bra
blev det först när Gud själv blev människa.
Tack Jesus Kristus för att du ställde upp på
denna vår Pappas underbara plan.

Varför gör inte Gud slut på all ondska på jorden?

I bibelns Första Mosebok kap.6 vers 5-6 kan vi läsa : ”Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtas alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade HERREN att han gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta.”

Noa och hans familj var det enda glädjeämne som Gud hade och de blev räddade genom en ark, som Gud talade till Noa om att bygga. Men allt annat liv utanför arken utsläcktes i en översvämning som övertäckte hela jorden.

Men när människorna åter förökade sig förökades också ondskan åter. Detta hände för flera tusen år sedan, men också i dag skulle Gud i ett enda andetag åter kunna göra slut på alla människor och därmed skulle också ondskan på jorden vara slut. Men Gud valde istället att besegra ondskan genom kärlek och hans Son Jesus Kristus har redan gjort det.

Jesus Kristus offrade sitt liv på korset och tog all förbannelse på sig. Den slutliga segern över ondskan är alltså vårt ansvar, att vi upptäcker vad Jesus redan har gjort och väljer att anförtro oss åt honom, att vi besvarar hans kärlek och blir delaktiga i hans seger.

Men Guds festsal är snart fullbokad av en oräknelig skara människor som tackat ”ja” till Jesus och valt att lära känna honom. Så ondskan på jorden har mycket snart nått sitt slut.

Gud skrattar och ler i sin Himmel. Hans Son Jesus har besekrat Satan och nu ser Han sin familj samlas till fest. Skolade och redo att regera tillsammans med honom.

Det blir en färgsprakande och i sanning mångkulturell fest där glädjen står högt i tak. Den festen får du bara inte missa. Det är hela meningen med ditt liv här på jorden.

Var inte så perfekt och duktig

I Bibelns gamla testamente berättas det om Isaks två söner Esau och Jakob. Esau var en skötsam och väl aktad man. Gick troget till kyrkan, gav till de fattiga och verkade för freden. Alla talade väl om honom. Jakob däremot hade inget gott rykte och var dessutom en bedragare.

Vet du vad Gud sa om de båda? ”Esau hatar jag men Jakob älskar jag.” Hur kunde Gud säga så? Esau var så duktig och prätigtig i sig själv att han aldrig behövde Gud. Han var kristen i egen kraft, oberoende av Gud och utan Guds Andes närvaro i sitt liv.

Jakob däremot var inte så nöjd med sig själv och försökte inte att ställa sig in hos Gud med sitt eget. Han blev istället beroende av Gud, en som samarbetade med Gud. Jakob var en bedragare, men med tiden formades han till en Gudsman, medveten om Guds Andes närvaro i sitt liv.

Historien visar att det alltid funnits dessa två sorters kristna, även i dag är det så. De som likt Jakob har sin trygghet i en personlig gemenskap med Jesus. I deras liv kan Gud uppenbara sin vilja, frid, kraft och glädje.

Den andra gruppen är som Esau, de har sin trygghet i vad de själva presterar och inte i vad Jesus har gjort. Dessa Esaukristna känner sin egentillverkade trygghet hotad när de ser Guds Ande ta över ledningen i andra människors liv.

Mot sådana behöver du inte försvara varken Gud, dig själv eller den här boken. Smutsa inte ner dig genom att delta i deras diskussioner, hur kristet det än låter.

Du är inte ensam

När du går avsides i ensamhet och blir stilla, då upptäcker du snart att du inte är ensam.

Din Pappa i Himmelen längtar så efter gemenskap med dig. Ge honom därför hans rättmätiga plats i ditt hjärta. Då skall du upptäcka att du redan har en plats i hans hjärta.

Släkt med Gud

Om du var pappa eller mamma till ett barn och barnet skulle misslyckas. Skulle du då ta avstånd från ditt barn och säga: ”Det här barnet är inte längre mitt.” Så galen skulle du ju inte vara. Jag skall säga dig en sak: så skulle inte Gud heller göra.

När du har sagt ”JA” till Jesus då är du född på nytt. Du tillhör Guds familj, du är faktiskt släkt med Gud och om du skulle misslyckas så är Han fortfarande din Far. Han avbryter inte sitt släktförhållande med dig om du misslyckas. Din Far i Himmelen skulle aldrig någonsin säga: ”Du är inte längre mitt barn.”

Jesus kom till jorden med Guds Rike, inte med ytterligare en religion

Bli inte religiös, låt dig istället berusas av Guds kärlek. Låt inga religiösa andar stjäla din glädje. Kristendomen är ingen religion. Den är en relation med Jesus, men den dag då relationen med Jesus upphör då blir det en glädjelös kravfylld religion. Låt inte människor som har kommit in i denna fångenskap trycka ned dig med sin duktighet och ”andlighet”.

Min synd är inte längre min

Vad är synd i mitt liv? Det är allt som Jesus redan har tagit på sig i mitt ställe när Han offrade sitt liv på korset. Därför visar mig Den Helige Ande vad som är synd i mitt liv, vad som skiljer mig från Gud. Inte för att döma mig utan för att Han vill hjälpa mig. När jag ödmjukar mig och inte försvarar mig, utan håller med Den Helige Ande, då är denna underbara gåva min. Min synd är inte längre min synd och ingenting kan skilja mig från Gud.

Hoppa av glädje

”Saliga är ni, när människorna hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.” *Jesus i Matteus evangelium kap. 5 vers 11*

Försvara dig inte när du blir förtalad och orättvist behandlad. Vänta och låt Gud försvara dig. Då får du inte bara rätt utan också upprättelse. När du gör så kommer Gud att besvara din ödmjukhet med kraft och visa att Han står på din sida.

Om vi har tro har vi ro

Allt ont som drabbar oss, sjukdom, fattigdom och alla sorts lidanden, kommer från Satan. Hans onda andar och demoner försöker att servera det till oss genom fruktan, rädsla och oro.

Allt gott kommer från Gud och Den Helige Ande serverar det till oss genom tro och förtröstan.

Om du plågas av besvikelse, rädsla, oro och fruktan, tala då om det för Jesus. Säg till honom att du inte vill ha det, då hjälper Han dig så att du blir fri.

Har omständigheterna trängt in dig i ett hörn där du tycker synd om dig själv, då måste du först komma ut ur det hörnet. Säg till Pappa i Himmelen att du inte vill sitta i självömkans vrå och slicka dina sår. Bed Gud i Jesu namn om förlåtelse för att du inte litar på honom, då kommer du ut i frihet. Jesus kan sedan befria dig från alla dina bördor när du söker hans hjälp. Det som plågar dig måste lyda dig när du talar till det i Jesu namn att lämna dig. Då skall dina sår läkas med hast.

Låt inte Satan fröjdas över dig

Jag kan inte förlåta! Gud vet redan att du inte klarar det. Men en sak kräver Han av dig, att du skall vara villig att förlåta människor, också dig själv. Om du säger det till Jesus, att du vill förlåta men inte kan, då ger Han dig kraften att förlåta och du är inte längre till glädje för Satan.

Då kan han inte längre hindra dig från att ta emot förlåtelse från Gud. Då kan du ta emot bönesvar och du kan också bli helad till ande, själ och kropp.

Ja, här är jag Gud

Det finns saker som du sagt och gjort som du så gärna skulle vilja ha ogjorda. Minnet av dem plågar dig. Du kan inte bara gömma undan gifttunnorna i ditt liv, då rostar de sönder och förgiftar hela din tillvaro, du måste få dem överbord. Gud har förlåtit dig redan innan du bett honom om det och Han straffar aldrig någon människa. Anförtro dig därför åt Jesus, då gör Den Helige Ande dig fullkomligt fri och du får gifttunnorna i ditt liv överbord och ett frimodigt hjärta. Då kan du med glädje svara Gud. ”Ja, här är jag.”

Genom hans sår ÄR vi helade

Gode Gud om det är din vilja ber jag dig att du helar mig och botar mig från sjukdom. Om du vill ha bönesvar bed inte så, för det är att ifrågasätta Guds vilja.

Gud kan inte välja om Han skall hela dig eller inte för det är redan färdigt. När Jesus Kristus gav sitt liv på korset tog Han också på sig våra smärtor, sjukdomar och plågor.

Cirka 700 år innan Jesus föddes skrev profeten Jesaja så här när han såg Jesus i en syn på korset .”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.”

Jesaja kap. 53, verserna 4-5

Vi beder alltså inte för att övertala Gud att göra något eller ge oss något. Nej, vi beder för att komma i en ställning där vi kan ta emot bönesvar och eftersom det redan är färdigt från Guds sida sett, så måste vi först ta emot bönesvaret i tro innan vi har det. Men tack och lov! här kommer Hjälparen, Den Helige Ande till vår hjälp, och därför kan vi tacka för bönesvar innan vi ser det.

Denna sanning gäller inte bara för att ta emot helande, utan allt vi ber Gud om.

Davids psalm 30

verserna 12-13 *1917 års översättning*

”Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång;
du klädde av mig sorgens dräkt och omjordade
mig med glädje. Därför skall min ära lovsjunga
dig, HERRE min Gud jag vill tacka dig
evinnerligen.”

Själv mordstankar

Är du så förtvivlad att du brottas med själv mordstankar, då är du mycket nära att få uppleva ett mirakel. Om du inte tycker att livet är värt att leva, då skall du inte ta ditt liv. Du skall istället ge det till Jesus, anförtro dig åt honom, så att Han får göra ett mirakel. Under isen slumrar en underbar blomsteräng.

Utgjut ditt hjärta för honom. Bli inte religiös när du talar till Jesus utan var ärlig och säg honom sanningen. Är du arg och besviken på Gud eller tror du att Han inte bryr sig om dig, ta då av dig masken och säg det till honom.

Kan du tala till en person som du inte ser framför dig? Prova så skall du få uppleva att det fungerar. Han hör dig mycket tydligt när du talar till honom, för hans Ande är i din omedelbara närhet. Och är du fullkomligt ärlig när du talar till Jesus då har du upprättat en relation med Gud själv och ett mirakel har tagit sin början.

Håll dig vaken

Livet är som en gigantisk avgångshall.
Anförtro dig åt Jesus för Han leder dig till rätt utgång.

Döden är inget slut, men slutet för mig att kunna välja

Det enda jag med säkerhet vet om mitt liv är att jag en gång skall dö och när det har blivit en verklighet, då är det för sent att öppna munnen och anförtro sig åt Jesus.

Gud längtar efter att vara tillsammans med mig. Inte bara nu utan också i evighet efter min död. Att få den familjerelationen med Gud själv, det är målet och meningen med min tid här på jorden.

Att dö är inte att upphöra med att existera, utan att bli avskild från kroppen. Då blir jag också avskild från möjligheten att välja. Att välja var jag skall tillbringa evigheten.

Jesus säger så här: ”Jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig, han skall leva, om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig skall aldrig i evighet dö. Tror du detta?” *Johannesevangelietkap. 11 verserna 25-26*

Reformationsbibeln

”Snart dras landgången in”

Noa som byggde arken, levde också i en otrygg tid då människorna hade vänt Gud ryggen. Men det var inte radioaktiv strålning, krig, smittsamma sjukdomar, miljökatastrofer, eld, terrorister eller hungersnöd som var hotet. Nej, det var en vattenflod som skulle översvämma hela jorden och utsläcka allt liv

Men vad var det som räddade Noa och alla som han tagit med sig in i arken? Svaret är att han lydde uppmaningen från Gud och gick in i arken. De som var utanför arken drunknade, också de som trodde på den. Men alla som var i arken blev räddade.

Det räcker alltså inte att tro på det som är rätt, sant och riktigt. Jag måste göra som Noa gjorde, använda min tro och gå ombord.

Nu ser jag det tydligt, min ark är Jesus Kristus.

Bästa medicin mot depression och ångest

Jesus Kristus är hoppet, du kan leva i hoppet, då lever hoppet i dig. Det är ett fantastiskt tillstånd. ”Men hoppet låter oss inte komma på skam, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som blivit oss given.”

Paulus i brevet till romarna kap. 5 vers 5

Är du redan död?

När jag upptäcker att det var i mitt ställe som Jesus dog på korset då är jag genom tron redan död och uppstånden från döden med Jesus Kristus. Jag är redan död och kan inte dö en gång till.

Ett hus som har brunnit upp kan inte brinna en gång till och när jag redan är död kan jag inte dö en gång till.

När jag blir döpt är det ett bevis, för både människor och för den osynliga världen, att denna underbara sanning också har blivit min. Döden har inte längre någon makt över mig. Jesus seger över döden är också min och Satan tvingas erkänna att han har förlorat mig.

”Så är vi då begravna med honom, genom dopet till döden, för att, såsom Kristus blev uppväckt från de döda genom Faderns härlighet, så skall också vi vandra i ett nytt liv. Ty om vi har blivit planterade med honom i en lika död, så skall vi också vara det i en lika uppståndelse.” *Paulus brev till romarna kap. 6 verserna 4-5 Reformationsbibeln*

Kom! Allt är klart!

Jesus har redan förberett en plats för dig i Himmelen, både för dig och för dem du fört fram till Jesus. Men det är här på jorden som du intar denna plats.

Meningen med livet här på jorden är att säga ”ja” till Jesus. Den som inte gör det är evigt avskild från Gud. Jesus beskriver det tillståndet som att komma till Helvete. Du kan förstå hur fruktansvärt det är, när du vet att Jesus till och med offrade sitt liv på korset, för att du skulle slippa att komma till Helvetet.

Jesus offrade sitt liv för att du skulle få möjligheten att välja ett evigt liv i Guds familj och Hans gemenskap. Det gjorde Han innan Han ens visste om du skulle ta vara på detta hans erbjudande.

Nu förstår du att Jesus verkligen menar allvar med sitt tal om Himmel och Helvete och om evigt liv eller evig död.

Gör som Sakeus

I Lukasevangeliet kap. 19 verserna 1-7 (Reformationsbibeln) kan vi läsa om Sakeus:

”Och han kom in i Jeriko och gick genom staden. Och se, där var en man som hette Sakeus Han var en förman för publikanerna, och var rik.

Och han sökte efter att få se Jesus, vem han var, men han kunde det inte för folkskarans skull, ty han var liten till växten.

Så sprang han i förväg och steg upp i ett mullbärsfikonträd, för att han skulle få se honom, ty han skulle gå den vägen fram. Och när Jesus kom till den platsen, såg Han upp och fick se honom och sade till honom: Sakeus, skynda dig och stig ner, ty i dag måste jag gästa i ditt hus.

Och han skyndade sig och kom ner och tog emot honom med glädje. Men alla som såg det klagade och sade: Han har gått in för att gästa hos en syndare.”

Inta också du en position där människor inte kan hindra dig från att möta Jesus, så att Han kan besöka dig. Då kommer säkert många att klaga förargat över att Jesus också tagit in hos en syndare som dig. Men det stör dig inte, du kommer att vara helt upptagen av besöket precis som Sakeus var.

Ett hjärta med Gud

Innan Gud skapade människan var han obegränsad och ensam att bestämma, det fanns bara en vilja och det var hans. Sedan skapade Gud människan med en egen fri vilja. Han gjorde det för att Han ville ha gemenskap med människor som själva valt honom. En relation som bygger på kärlek.

Vilket äventyr, med alla olydiga och bångstyrga människor. Men Gud visste att i den kommande evigheten skulle människans vilja bli ett med hans. Gud vet att när hans kärlek har utfört sitt verk, kommer människor att säga: Det är i alla fall bäst hemma hos Pappa i Himmelen. Han kommer att ha en oräknelig skara människor, som av kärlek, själva valt att följa honom.

Jag kan öva mig i att lyssna till hans Ande och söka hans vilja. Redan nu kan jag bli ett hjärta med Gud. Då blir det spännande och roligt att vara i bön. Gud vill att jag skall söka honom så att jag förstår vad Han vill, sedan vill Han ha mitt samtycke och mitt bifall. Då blir det bönesvar, så att både jag och min omgivning häpnar.

Lär av kaninen

Ofta har du hört när ditt samvete talat i ditt inre eller hört en varnande röst från ditt innersta. Du utbrister efteråt: jag visste ju att jag skulle ha gjort så istället. Visst känner du igen det? Mer dramatiskt än så är det inte när Gud talar. Tänk att Gud har talat till dig redan.

Men Gud vill att du skall öppna ditt hjärtas dörr för Jesus. Hans Ande vill mycket mer än att bara viska till dig genom nyckelhålet.

Du måste bestämma dig för vem du skall lyssna till, närma dig den personen och inte tala med andra samtidigt. Så är det i din gemenskap med Gud också.

Du kan träna dig på att känna igen Guds Andes röst i ditt inre och höra honom tala till dig, genom att handla på det Han uppenbarat för dig. Gud kan också tala till dig i drömmar, syner och visioner. Du blir bättre och bättre på att känna igen Guds Ande när du lyder honom. Gör som kaninen, lyssna noga innan du skuttar iväg i glädje och hängivenhet.

”Mina får hör min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Och jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig i evighet förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.” Jesus, när Han talar om sig själv som den Gode Herden.

*Evangelisten Johannes kap. 10 verserna 27 och 28
Reformationsbibeln*

När jag kommit till slutet av mig själv då är jag nära ett liv utan slut

Att misslyckas här i livet kan vara en stor förmån. Då är det lättare att lämna över kontrollen till Gud. Leder det dessutom till att jag börjar söka Gud, då kan mitt misslyckande vara det absolut bästa som hänt mig i mitt liv.

Gud önskar att du skall trivas med dig själv

Jesus pekar aldrig finger och lyfter aldrig en knuten näve. Hans händer är öppna och genomstungna. Därför kan du lugnt släppa in Hjälparen, hans Ande, ibland bråten i ditt livs källare. Var inte rädd, Han vet ju redan hur det ser ut i dina skrymslen. Öppna! Jesus har sänt Hjälparen, sin Ande till dig, inte för att kritisera dig, utan för att hjälpa dig att städa, så att du kan trivas med dig själv och må bra.

”Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.” Kung David.

Gud tror på dig

Gud är mycket nöjd med allt Han har skapat och du är absolut inget undantag. Han jämför dig aldrig med andra och Han vill verkligen inte att du skall göra det heller. I Guds ögon är du unik och Han älskar dig för den du är och inte för vad du gör och inte gör.

Sträck på dig, du är så värdefull för Gud. Han har också sänt änglar som beskyddar dig och hjälper dig och det redan långt innan du har bett honom om det.

Gud vill hjälpa dig att förverkliga dina drömmar. Han kan ta dig igenom alla hinder och prövningar.

I Bibelns första Mosebok kap. 37 verserna 39-50 finns en intressant berättelse som du måste läsa, den handlar om Josefs liv. Som ung hade han så häftiga drömmar om sin framtid, att hans bröder blev arga på honom och sålde honom som slav. Men i alla svårigheter höll Josef troget fast vid Gud och gav aldrig honom skulden för alla sina prövningar. Gud var med honom och med tiden blev det som han hade drömt.

Det finns ingen ångervecka för din tid på jorden

Din tid på jorden är obetydlig med tanke på allt som Gud har planerat för dig, men den är ändå helt avgörande och av den allra största betydelse. Det är nu under ditt liv här på jorden som du beslutar om du skall komma in i allt som Gud planerat för dig.

Låt inte Satan göra dig till sin soptipp

Var rädd om dina öron och ögon, vaka över dem. Låt inte Satan låna dina öron och ögon, för att underhålla dig med våld, fåfängt tidsfördriv, intriger, död och omoral. Låt inte Satan göra dig till sin soptipp. Låt inte honom förbereda dig för den eviga elden.

Du är skapad för att vara ett Guds tempel. Guds Ande skall bo i dig, samma Ande som uppväckte Jesus från döden.

Bed Jesus fylla dig med sin Ande, gör det varje dag. Du skall vara en bärare av Guds härlighet, så att det rinner över också på andra. Öknen skall blomma där du går fram. Gud vill låta sin glädje, sin frid och sin övernaturliga kraft bli synlig genom dig.

”Och inled oss icke i frestelse”

Bed Jesus hjälpa dig så att du inte förhandlar med frestelsen. Men bed också att Han inte släpper fram dig på brottarmattan, utan bed Jesus hjälpa dig att leva i den seger som Han redan har vunnit.

Var den som Gud har skapat dig till

Gud har skapat dig till sin avbild och den avbilden blir bättre och tydligare för varje prövning du tar dig igenom.

Problem, motgångar och prövningar som du flyr ifrån får makt över dig. Du kommer då att slockna, men så skall det inte vara. Låt inte obesvarade frågor förlama dig, res på dig, räkna med Gud och ta dig igenom alla hinder. Sedan lyser du med mångdubbel kraft, då kan du också lysa upp tillvaron för andra i nöd.

Du vågade inte, du trodde inte att du kunde. Men till slut blev det så obekvämt i boet att du gav dig ut över kanten och tänk, att vingarna bar, du flög.

Vill du till Paradiset? Då måste du betala priset

Det finns bara ett sätt att bli medlem i Guds församling, i Guds familj. Det är när du säger ”ja” till Jesus. Då är du född på nytt och en inplanterad familjemedlem i Himmelriket.

Men du kan inte vara en skör liten planta i hela ditt liv, du måste också växa. Den Helige Ande vill inte se dig vissna, torka bort och försvinna i storm och kyla.

Du måste betala priset. Du måste få mod att öppna alla dina rum för Jesus. Din förvandling från en liten planta till ett träd med djupa rötter, den kommer inte från dina egna försök och ansträngningar. Den kommer genom din överlåtelse till Jesus. Genom ditt gensvar på Hjälparen, Den Helige Ande, som bor i ditt hjärta och att du läser Bibeln tillsammans med honom.

Då vill du vara en ivrig bedjare för att kunna växa. Då längtar du efter att leda andra till Jesus och växer. Du växer till ett starkt träd, som kommer att kunna stå emot den allra hårdaste nordanvind. Du kommer att fröjda dig och vara glad när religiösa människor talar illa om dig och du blir förföljd.

Res dig upp i Andens kraft, stör människor på deras väg till helvetet, också de som åker första klass. Läs Apostlagärningarna i Bibeln, där Paulus for fram blev det upplopp eller väckelse.

Vilken härlig tjej

Livet tillsammans med Den Helige Ande är spännande och roligt. Det skall ditt böneliv också vara, flöda i fantasin och nyp tillfällena.

Det var en gång en ung flicka som älskade Jesus. Mitt i vardagens stress och turbulens stannade hon hissen mellan två våningar i tio sekunder. Ostörd i sin tillfälliga bönekammare lyfte hon sina händer och utropade: ”Fader i Himmelen jag älskar dig i Jesu namn, din är makten och härligheten. Jesus du är Konungars Konung och min Herre.”

Den flickan stannade upp med hissen i tio sekunder mellan andra och tredje våningen, men nådde ända fram till Himmelen. Hade hon sett vad som på den korta tiden blev uträttat i den osynliga världen, då hade den hissen varit blockerad ännu i dag.

Kom ihåg att den kamp du har att utkämpa, den är inte en kamp mot människor, utan mot Satan och hans underhuggare. De är redan besegrade av Jesus, men din uppgift är att förvalta den segern, att behålla fältet.

Makten i Jesu namn

Du kan ge dig hän till någon lära, religion, ledare eller princip. Men ge dig först av allt hän åt Jesus och underordna dig honom, då blir du betrodd med hans auktoritet och hans namn.

När du läser de fyra evangelierna i Bibeln, då skall du upptäcka att Jesus talade till sjukdomar och de försvann. Han kastade ut onda andar genom stränga tilltal. Han talade till stormen och vågorna och de blev stilla.

När Jesus är Herre i ditt liv, då har du förtroendet att använda hans namn. Du kan säga: i Jesu namn kastar jag ut dig onda ande. ”I Jesu namn befaller jag den här sjukdomen att försvinna. I Jesu namn så befaller jag det här problemet att flytta på sig.”

Pröva så skall du få upptäcka att inte bara onda andar och demoner har öron utan också sjukdomar och problem. När du upptäcker vilken makt som Jesus anförtrott dig då är det inte svårt att underordna sig honom. Men kom ihåg vad Jesus sa: ”Men gläd er inte så mycket över att onda andar lyder er, som över att era namn är skrivna i himmelen.” *Lukas kap. 10 vers 20*

Att tro på Guds ord i Bibeln är att tro på Gud.

”Vi vill inte att er tro skall bygga på människors visdom utan på Guds kraft,” Paulus i första brevet till korintierna kap. 2 vers 5.

Du behöver inte förstå Guds ord i Bibeln för att kunna tro, men om du tror och litar på Guds ord då kommer du också att förstå.

Den du är tillsammans med och lär känna, den personen lär du dig också att lita på och tro på. Så är det i din relation med Gud också. Var tillsammans med Gud i bön och läs Bibeln, då kommer du att lita mer och mer på Gud. Din tro på honom växer. Den Helige Ande ger dig tro i ditt hjärta och du kan genom tron nå upp till varje hylla i Guds underbara förrådshus.

”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så bed om vad ni vill, och ni skall få det.”

Jesus i Johannesevangeliet kap. 15 vers 7

Undvik öknens hetta och torka

När du har förstått, att det är av Gud och inte av människor du skall bli bekräftad, då har du besparat dig en tungsam ökenvandring.

Du har inte mera uppståndelsekraft än vad som är korsfäst i ditt liv

Lyssna till Den Helige Ande så att Han får upplysa dig om vad du skall städa ut i ditt liv, så att du kan bli betrodd med hans kraft.

Samma kraft som verkade genom Jesus och sedan reste honom upp från döden.

Om du i din okunnighet sökt kontakt med Gud genom någon annan än Jesus. Om du låtit dig spås, besökt något medium eller deltagit i några övernaturliga eller religiösa experiment. Eller om du haft översinnliga upplevelser genom droger. Bekänn det då som synd, säg till Jesus att du ångrar det. Ge sedan dessa andemakter och demoner en vräkningsorder. Befall dem att i JESU NAMN lämna dig och du skall få uppleva en stor frid och glädje.

Nu har du gjort rent och kan bedja Jesus att hans Helige Ande. uppfyller alla rum i ditt liv. Det finns inget så stort äventyr som att leva tillsammans med Den Helige Ande. Det är en person som det är spännande att leva tillsammans med. Du måste bli medveten om att Han är en person och att Han inte tränger sig på objuden. Han väntar med iver på att få vara tillsammans med dig och få verka genom dig med sin övernaturliga kraft och sina övernaturliga gåvor

”Förtrösta på HERREN
av hela ditt hjärta och förlita
dig inte på ditt förstånd”

Ordspråksboken 3 vers 5

Vi kan inte skilja på ljus och mörker i våra liv, genom kunskapen om vad som är rätt och fel och Den som väljer sin egen och inte Guds väg till frihet blir bunden. ”Anden i människan är en HERRENS lykta, den utforskar varje rum i hennes inre.” *Ordspråksboken kap. 20 vers 27*

Tack Jesus,
för att allt blev mitt

Jesus offrade allt på korset, sitt liv, sin gudomliga ställning, sin frid, glädje, hälsa, sin relation med Pappa i Himmelen och alla sina tillgångar. Nu längtar Han efter att få se allt detta som din egendom.

Efter uppståndelsen från döden sände Jesus Hjälparen, Den Helige Ande hit till Jorden. Han vill hjälpa dig att ta emot allt som Jesus redan gjort till ditt.

Jesus gör dig fri, modig och het

När du sagt ”JA” till Jesus, ta då emot allt Han ger dig. Bed honom därför att Han döper dig i sin Helige Ande. Det är Jesu gåva till dig som du får helt gratis och inte som en belöning för vad du gjort och inte gjort.

”Men när den Helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen.”

Apostlagärningarna kap. 1 vers 8

Det sa Jesus till sina lärjungar när Han visade sig för dem, efter att Han hade uppstått från döden. Det löftet från Jesus gäller även dig.

Jesu lärjungar var de första som fick ta emot Andens dop, sedan har kristna i alla tider fått göra denna fantastiska erfarenhet. Läs om det i Apostlagärningarna kap. 2. Tacka och ta emot, låt dig berusas av Guds kärlek, glädje och frimodighet.

Förutom kraften, frimodigheten och glädjen kan du också ta emot tungotalet, ett övernaturligt bönespråk i förtröstan på Andens ledning och inte på ditt eget förstånd. Din andes innersta direktkontakt med Gud själv. Ett språk styrt av Guds Ande och inte av ditt förstånd.

Det är du själv som bestämmer när du skall tala i tungor, men när du startat tar Anden över.

Ge dig hän som ett barn, lyssna inte med ditt förstånd på ditt bönespråk och försök inte att analysera det för då blir det motorstopp.

Lägg in din andes överväxel förbi ditt förstånds växellåda och accelerera sedan in i det övernaturliga, så blir du uppbyggd. Detta är bara en början av allt som Gud har i beredskap för dig.

I Sverige talar man svenska, i Ryssland ryska, i England engelska, i Spanien spanska och i Guds rike himmelska. Som medborgare i Guds rike kan du tala Himmelska. Ingen kan lära dig språket, det är en gåva från Gud som du tar emot i tro och förtröstan.

Iklädd Jesu auktoritet

Trafiken ändrar riktning, ja – till och med stora lastbilar stannar för polisen. Men ingen skulle lyda honom om han var iklädd sina egna kläder, istället för att bära uniform.

Guds ande kan klä av dig ditt eget och ikläda dig Jesus Kristus. Sedan kan du ändra på omständigheter. I Jesu namn kan du till och med stoppa onda andar och demoner och ingen vågar köra över dig.

Låt inte Satan stjäla din glädje

Innan jag sa JA till Jesus och blev en fullvärdig medlem i Guds familj var jag en förlorare på väg mot helvetet. Nu däremot har jag en plats i det segrande laget och jag behöver inte vara rädd att förlora den.

Om jag inte låter Satan stjäla min glädje, kan han inte bedra mig eller besegra mig. Försöker han ta mina ägodelar, kan han inte behålla dem om jag behåller glädjen. När jag har glädjen kvar, då har jag också Guds ord kvar i mitt hjärta och det växer.

Behåller jag glädjen och inte låter Satan få mig med i sitt uppror mot Gud, då behåller jag också min plats i Guds rike och växer mig allt starkare i Guds rike.

Om jag svarar med glädje och tacksamhet till Gud fast Satan attackerar mig, då måste han fly och dörren till seger och framgång slås upp för mig, så att det ekar ända upp i Himmelen.

Ge ljud åt glädjen, sjung, skratta, dansa och ropa högt. Men det känns ju onaturligt kanske du invänder. Om du gör det onaturliga så gör Gud det övernaturliga.

Den här boken har också kommit till genom ett fröjdesprång mitt i öknen.

”Ty glädje i HERREN är er starkhet.” *Nehemja kap. 8 vers 10 b*

Gå mot strömmen om du vill komma till källan

Bråttom, bråttom till helvetet, det är vår tids färdriktning. Men Gud har en annan resplan för oss.

”Om ni vänder om och blir stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Jesaja kap.30 vers 15.

”HERREN är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet få hoppas på hjälp från HERREN.” *Klagvisorerna 3 verserna 25-26*

”HERREN är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bågare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, Och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.”

Psaltaren 23

Missa inte målet med livet

Det finns många som kan välja en kista åt dig när du är död och har lämnat kroppen. Men, var du skall tillbringa evigheten kan bara du själv välja och du måste göra det nu. Du vet ju inte när din lampa slocknar.

”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” Jesus. *Matteus kap.6 vers 33*

Så fruktansvärt tråkigt för föräldrarna när barnen bara vill ha och ha, men inte vara tillsammans med dem. Så är det för Pappa i Himmelen också, när hans barn bara tigger om allting men inte vill vara tillsammans med honom.

Gud älskar dig så mycket, Han vill ha en evig gemenskap med dig. Han vill ha gemenskap med dig också efter ditt liv här på jorden. Det är det viktigaste för honom när det gäller dig, det måste vara det viktigaste för dig också under din tid här på jorden.

Tänt var det här, kom och brinn upp

Gå med Den Helige Ande, då behöver du inte gå i väggen, då går du igenom väggen. Och låt Guds eld bränna bort det som är halm och strå i ditt liv, då behöver du inte bli utbränd.

Resmålet

Resan är viktig och den kan vara jobbig, tråkig, spännande eller rolig men det är ju målet som du är upptagen av och som fascinerar dig. Resan är din tid på jorden, målet är Himmelriket.

”Den förståndige vandrar
livets väg uppåt, så att han
undviker dödsriket där nere”

Ordspråksboken kap. 15 vers 24

Med åldern blir uppförsbackarna brantare och större, men utsikten blir också större och de avtagande krafterna ger mig tid att njuta av den. Det är den åldrandes förmån, som vandrar med GUD.

Guds familj

Så tråkigt det är för föräldrarna när ett av syskonen tar över föräldrarollen. Så är det för Pappa i Himmelen också när någon av hans barn tar över hans papparoll.

Där Guds Ande är där är frihet

En kyrklig verksamhet utan Den Helige Andes närvaro är bara ett religiöst, tråkigt och glädjelöst föreningsliv. En groplats där religiösa kontrollandar tränas att lägga krav och tunga bördor på människor. Där råder ett sken av gudsfruktan men ingen kraft. Men också det kan Gud ändra på

Om verksamheten i kyrkan

Ibland kan det bli mycket halm och strå för att i slutändan få lite bröd. Men om vi lägger halmen på Herrens eld då skymmer den inte sikten för oss.

Sök inte uppdraget, sök uppdragsgivaren, Jesus Kristus

Gud har långt framskridna planer på ett regeringsskifte här på jorden och Han söker medarbetare till detta hissnande äventyr. Men Gud sitter inte och rannsakar referenser och betyg. Han rannsakar hjärtan.

”Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall bistå dem som av hela hjärtat håller sig till honom.” *2 Krönikerboken kap.16 vers 9 Levande Bibeln*

Sök inte efter förtroendet att bli använd av Gud. Sök efter Jesus Kristus, Han som kan ge dig förtroendet och som längtar efter att samarbeta med dig.

Du kan inte tjäna Gud på avstånd, du måste vara i hans närhet. Det finns en utvald plats där Gud kan göra dig till en verkligt vass och laddad tjänare, som rör sig fritt i det övernaturliga. Han väntar på dig där, vet du var den platsen är? Den platsen är inte här, den är inte där. Den platsen är ditt hjärta.

Önskelista

Gud, uppväck apostlar som bygger storslagna människor och inte bara storslagna organisationer.

Gud, avskilj profeter, som inte tar sig själva på så stort allvar, men som uppväcker en törst efter nåd där de går fram. Profeter som inte profeterar mot ersättning, men som ersätter årsgrödorna som gått förlorade.

Gud, tänd evangelister som först låter sitt eget bli lagt i aska innan de ger elden vidare. Evangelister som vet att fyrverkerilådan är din.

Gud, forma herdar som följer Herren och inte fåren. Herdar som inte går med ryggen mot Gud och ser på fåren, utan ser framåt.

Gud, utbilda lärare som inte bara ger kunskap, utan också förmedlar en uppenbarelse.

Gud, föd församlingsmedlemmar som förstår att dom är får och inte en publik och som upptäcker att Den Helige Andes kraft den kan man inte studera sig till.

Driven av Guds kärlek

Guds kärlek består av två ting, barmhärtighet och helig vrede. Barmhärtighet mot oss människor och helig vrede mot våra fel och brister, allt som skiljer oss från Gud.

Jesus har många namn. Två av dem är Guds Lamm och Lejonet av Juda stam. Lammets barmhärtighet mot människan och lejonets heliga vrede mot synden, det som skiljer oss från Gud.

Har du så mycket mod att du vågar vara ett lamm? Har du så mycket av Guds kärlek i ditt hjärta att du vill vara ett lejon? Hjälparen, Den Helige Ande, kan ge dig både ett lamm och ett lejons karaktär.

Var på din vakt

Satans vanligaste sätt att skada Guds församling är med äktenskapsbrott och omoral, samt girighet och högmod. Var därför på din vakt och akta dig, framför allt för dig själv.

Alla dessa naturkatastrofer

Vi föds ock lever i en ständigt pågående världskatastrof. Den började i Edens lustgård och upphör inte förrän Jesus kommer tillbaka.

Men om du har anförtrott ditt liv åt Jesus då har denna katastrof ingen makt och inget inflytande över dig.

Adam och Eva var satta att förvalta hela skapelsen. När de vände Gud ryggen och Satan fick makten, fick han därför också makten över hela skapelsen. Den blev också indragen i denna pågående katastrof.

Aposteln Paulus skriver så här i Bibeln. ”Ty jag håller före att denna tidens lidanden inte är värda att jämföras med den härlighet som skall uppenbaras på oss. Ty med brinnande längtan väntar skapelsen på Guds söners uppenbarelse. Ty skapelsen har blivit underkastad förgängelsen, inte av fri vilja, men för hans skull, som lade den därunder, med en förhoppning, att också skapelsen en gång skall bli frigjord från förgängelsens trældom till den frihet, som hör Guds barns härlighet till.”

Romarbrevet kap. 8 verserna 18-21 Reformationsbibeln

På med spikskorna

Men Moses har ju sagt, så sa de skriftlärdar till Jesus. Men Luther har ju sagt, så sa hans efterföljare till baptisterna som i sin tur sa detsamma till pingstvännerna o.s.v. Ja, alla hade rätt budskap i rätt tid. Men Gud rör sig alltid framåt och gör hela tiden något nytt men det ser inte alla.

Det som är bra kan hindra oss att gå vidare och få det bästa. Därför är det så många som fastnat i en saftkontroll någon stans på vägen och inte ser att Gud rör sig vidare mot målet.

Låt dig inte uppehållas av de som står kvar där i saftkontrollen, sörplar på saften och kritiserar de som i glädje kämpar vidare tillsammans med Gud mot målnöret.

En hemlighet på djupet

På grund av ett sår frambringar musslan en pärla, i det fördolda på djupet. Förföljelsen av Jesu efterföljare har fyllt både Jorden och Himmelen med de dyrbaraste och i Guds ögon värdefullaste pärlor.

”Gud har givit oss nötterna,
men vi måste själva
knäcka dom” *H.C. Andersen*

Nu väntar Gud på att vi skall sluta med att gnälla och ge honom skulden för allt ont som sker. Det är faktiskt vårt ansvar att ta itu med allt det onda som Satan gör.

Gud har inte bara givit oss Den Helige Ande, Han har också givit oss förtroendet att förvalta den seger som Jesus redan vunnit över Satan.

Så nu ligger bollen hos oss och ju fortare vi fattar det, ju fortare kan Jesus komma tillbaka och all ondska på jorden får då sitt slut.

Gud har inga problem med Satan

Hur vågade Gud lämna jorden och allt Han skapat i händerna på människan? Han kunde lugnt göra det för att Satan kan inte vålla honom några problem. Han kan inte strida mot Gud, därför strider han mot Guds skapelse.

Gud har ju skapat människan till sin avbild och när hans kärlek har utfört sitt verk, då kan Satan inte strida mot människan heller. Då kommer han inte att ha några människor som står till hans förfogande. Då har han ingen som hans onda andar och demoner kan uttrycka sin ondska genom.

Satan vet att hans rike snart skall gå upp i rök, men han kan inte ångra sig för det är en egenskap från Gud. Det är därför som han har en sådan frenetisk verksamhet fast han så tydligt vet att han är dömd och på väg till fångenskap.

Gud är allsmäktig och obegränsad, men Satan kan bara vara på en plats i taget. I stället har han en hierarki av onda andar och demoner. En organisation som sammanhålls genom hot, lögn och terror. Det är personer utan kroppar som utför hans onda planer, genom människor, mot människor och allt som Gud skapat.

Det är dessa som är dina fiender och inte människor. Tala tydligt till dem, kasta ut dem i Jesu namn. Om Jesus är HERRE i ditt liv och dessa andemakter inte tillåts ha något brofäste i ditt liv, då måste de lyda.

De måste lyda, inte på grund av vem du är, utan på grund av vem Jesus är och vad Han har gjort.

Sex har med himmelriket att göra

Varför är Satan så vred över äktenskapet mellan man och kvinna? För att det är Guds idé. Gud har ingenting emot sex, tvärtom, det är ju faktiskt Han som har hittat på det. Men Han vill att sex skall vara höjdpunkten inom äktenskapets trygga ram, mellan EN MAN och EN KVINNA.

I intimitet och trohet skall de stå starka tillsammans och ge varandra en frihet och lycka som bubblar invärtes också dagen efter. Gud har en underbar skatt i beredskap för en man och en kvinna som har beslutat sig för att gå segrande genom alla kriser.

I dag hejar Satan på allt annat, men inte förbundet mellan EN MAN och EN KVINNA. Han har dessutom kontroll över många religiösa ledare som inte känner Jesus. De är så förvirrade att de välsignar det som Satan gör. Varför? Han vet så väl att Himmelen befolkas via jorden och att det slutligen leder till hans totala sammanbrott.

Satan skulle helst se att människor bara hade sådana relationer där inga barn kan bli till och framförallt, att barnen inte skall få den kärlek och trygghet som pappa och mamma ger.

Samlaget är pricken över i

Där ansvarets salt finns i ett förhållande, där finns också frihetens berusande sötma i den sexuella gemenskapen, mellan EN MAN och EN KVINNA. Men där ansvarets salt inte finns blir det istället en dålig eftersmak

Vid samlaget blir en man och en kvinna ett. Du ger en del av dig själv. Om du givit en del av dig själv till någon som inte vill dela livet med dig, då har du förlorat en del av dig själv och är inte längre hel.

Om du har det så, anförtro dig då åt Jesus Kristus. Gud kan och vill göra dig fullkomligt hel igen. Det är en stor och djup lycka att vara hel när du träffar den som verkligen älskar dig och vill vara ett hjärta med dig.

Samlaget är verkligen pricken över i, så har också Gud tänkt att det skall vara. Men om inte det långa strecket finns under pricken blir det bara en prick. Strecket under pricken är att först bli ett hjärta och vara genomskinliga inför varandra.

Gud vill att du skall leva i ett lyckligt äktenskap, bed därför i förtröstan till din Far i Himmelen, Han vill hjälpa dig. Han vill se dig lycklig.

”Inte heller jag dömer dig.”

Evangelisten Johannes berättar om ett underbart exempel, hur Jesus visar att Guds lag inte längre finns på stentavlor utan i våra hjärtan. Att se i Bibeln hur Jesus möter människor, är att se hur Gud också möter oss.

”Tidigt på morgonen kom han åter till tempolet, och allt folket kom till honom. Och han satte sig ned och undervisade dem. Då förde de skriftlärde och fariséerna till honom en kvinna som var ertappad med hor. Och när de hade fört fram henne sade de till honom: Mästare, den kvinna har på bar gärning blivit ertappad med hor. Och Mose har befallt oss i lagen, att sådana skall stenas. Men vad säger du?

Detta sa de för att fresta honom, för att de skulle ha något att anklaga honom för. Då böjde Jesus sig ned och skrev med fingret på jorden. När de nu stod fast vid sin fråga, reste han sig upp och sade till dem: Den av er som är utan synd kastar första stenen på henne. Och han böjde sig åter ner och skrev på jorden. När de hörde detta och kände sig överbevisade av samvetet, gick de ut, den ene efter den andre, de äldste först ända till de sista, och Jesus blev lämnad ensam med kvinnan, som stod kvar där. När Jesus reste sig upp och inte såg någon utom kvinnan, sa han till henne: Kvinna, var är dina åklagare? Har ingen dömt dig? Hon sade: Herre, ingen. Då sade Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte härefter.”

Johannesevangeliet kap. 8 verserna 2-11

Reformationsbibeln

Prisat vare kvinnan

I lustgården blev Eva lurad av Satan, men Adam, han visste att han gjode fel. De lämnade på så vis ifrån sig maktens spira. Jungfru Maria tog spiran tillbaka. En maktens stafett som gjorde Satan till den Stora förloraren.

Hur känner jag igen Guds församling?

Det är en skara som är hängivna Jesus först av allt. De älskar Jesus Kristus mer än kyrkan, traditioner, verksamhet och lärosatser. Guds rike är viktigare för dem än vad de själva håller på med.

De älskar varandra för att de har samma Pappa i Himmelen och inte för att de har samma åsikter. De har en glädje som är förankrad i Gud, inte i omständigheterna. Deras ledare uppträder inte som kungar utan som tjänare och de tjänar inte Gud för att själva tjäna på det.

Deras högsta vilja är att underordna sig Guds ord och följa Den Helige Ande i allt de gör och låta honom leda. Du upplever en frihet och glädje i deras gemenskap och de är betrodda med Guds kraft till helande och upprättelse.

De har en kärlek till det judiska folket, för att Jesus är jude och för att Israel är platsen dit Jesus skall komma tillbaka. De vet att Han skall komma snart och de förbereder sig,. De vet också att Han skall komma som en tjuv om natten, när människorna minst anar det.

Dessa tecken skall följa dem som tror

Så här sa Jesus till sina närmaste efterföljare, sedan Han uppstått från döden och visade sig för dem.

”Gå ut i hela världen och sprid budskapet om mig till alla människor. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som vägrar att tro skall bli dömd.

Och jag skall ge kraft till dem som tror, så att de kan göra under och tecken. De skall driva ut onda andar i mitt namn, och de skall få förmågan att tala nya språk. De skall utan risk handskas med ormar, de skall inte bli skadade om de dricker något gift och de skall lägga händerna på de sjuka och göra dem friska.”

Evangelisten Markus kap. 16 verserna 15-18 Levande Bibeln

Vill du ytterligare ha en inblick i hur det är att vara en kristen, då skall du läsa Apostlagärningarna i Bibeln. Det är en spännande läsning.

På en liten kulle

Från historiens begynnelse har det funnits stora mäktiga riken, mäktiga kungar, kejsare, härförare och stadsbyggare samt alla andra som trott sig vara historiens centrala krafter. Både av andra och av sig själva har de betraktats som lysande stjärnor.

Men skall man finna det verkligt centrala i historien får man bege sig till ett litet land, kallat "jordens navel." Där finns en liten kulle vid namn Golgata, all historias centralpunkt.

Där spikades en man vid namn Jesus upp på ett kors för nära tvåusen år sedan. Denne jude skall snart komma tillbaka till detta lilla land Israel. Som Konungars Konung och regera på jorden.

Det är därför som mäktiga riken och makthavare darrar, bävar och ständigt fördömer detta lilla land. Men Gud har alltid hållit vad Han lovat i sitt ord och så blir det även nu.

Första gången Jesus kom till jorden, när Han blev människa, då var det också väldigt skakigt i Israel. Det är ingen vanlig politisk maktkamp som pågår i Israel. Detta lilla land är centrum för ett nära förestående regeringsskifte här på jorden.

Det är till Israel som Jesus skall komma tillbaka, därför är det en sådan strid om detta lilla land. Men Gud kommer att vaka över sin huvudstad Jerusalem, så att den är städad och klar inför hans Son Jesu Krist snara ankomst. Guds välsignelse vilar över alla som vill se detta och förbereder sig.

Hela jorden skall bli full av HERRENS härlighet

De goda nyheterna om Jesus började att predikas i Jerusalem för ungefär 2000 år sedan. Nu har detta glädjebudskap omfamnat hela jorden och står åter på tröskeln till Jerusalem.

Vi lever i en mycket spännande tid. Gud skall vara med dig och förbereda dig för den kommande stormen. Medan andra söker skydd skall du hissa segel. Var inte ängslig, i stormen finns också örnen, den är en bild på profetens tjänst och i deras bo finns många ägg.

På korset blev Satans välde krossat och alla hans anspråk ogiltigförklarade. Men Gud har anförtrott församlingen, sitt folk, förtroendet att förvalta och slutföra denna seger. Guds församling är de människor som har Jesus till sin HERRE. I Bibeln har denna skara hängivna människor fått många namn och evangelisten Johannes talar om den som KRISTI BRUD. Denna bild som Johannes använder avser inte en peson, utan alla människor som hängivet följer Jesus, som tackat "JA" till Andens inbjudan.

Kristi Brud

Vad är det som knastrar under mina fötter?
Det är Satans tankenötter.

Vem är det som flyr för mitt ögas gnistrande
ljus? Det är hinder och berg som smulas till
grus.

Vem dansar en segerdans på min mun och
tunga? Det är Guds Ande som har fått lov att
sjunga.

Vad är det för glädje som nått mitt öra?
Guds Ande har talat om vad vi skall göra.

Vad är det som lyser så klart i mitt hjärtas sal?
Det är Guds ord och Hans högtidstal.

Vem är det som klär mig i guldvirkat vitt?
Det är Jesus som säger: ”allt mitt är ditt.”

Vad är det som brinner i mina händer? Guds
kraft som helar och sänder till Jordens alla
länder.

Jesus hämtar sin församling, bruden

Innan Jesus kommer tillbaka tillsammans med sina trogna och sätter sina fötter på Oljeberget i Israel för att regera på jorden, skall Han hämta upp sin församling. Du kan vara med i detta hisnande äventyr.

Så här skriver Paulus i Bibeln om när Jesus skall hämta sin församling, Jesu sanna vänner. ”Vi vill meddela er det som Herren Jesus själv har lärt oss: Vi som fortfarande lever när Herren kommer tillbaka ska inte möta honom före de döda. Nej Herren själv skall komma tillbaka från Gud i himlen och man skall höra ett kommandorop, ljudet av en ärkeängels röst och en Guds trumpet. Och då skall alla som har dött medan de troget följde Kristus uppstå från de döda först. Efter det skall vi, som fortfarande lever och finns kvar på jorden föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i luften. Och sedan skall vi för alltid vara med honom. Trösta och uppmuntra nu varandra med dessa ord.” *Paulus första brev till Tessalonikerna kap. 14 verserna 15-18 Levande Bibeln*

Jesu egna ord om församlingens uppryckande

”Men såsom det var på Noas tid, så skall också människosönens tillkommelse vara. Ty såsom det var i dagarna före floden: De åt och drack, män tog sig hustru, och kvinnor gavs åt män, intill den dag, då Noa gick in i arken och de visste inget av, förrän floden kom och tog dem bort allesammans, så skall det också vara vid Människosönens tillkommelse.

Då skall två vara ute på marken, den ena bli upptagen, den andre lämnas kvar. Två skall mala på kvarnen, den ene blir upptagen, den andre lämnas kvar. Vaka därför, ty ni vet inte, när er Herre kommer. Men det skall ni veta, att om husbonden visste, vilken stund tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit, att någon bröt sig in i hans hus. Därför, var också ni redo, ty i den stund ni inte tänker det, kommer Människosönen.” *Matteus evangelium kap. 24 verserna 37-44 Reformationsbibeln*

Nu är det som på Noas tid

Det fanns många som skrattade åt Noa och tyckte han var konstig, när han i tro på vad Gud hade sagt till honom byggde arken. Åter fanns det andra som trodde att det Noa gjorde var rätt, men vågade inte följa Noa och hans familj, för rädslan av vad folk skulle tycka och säga. När floden kom drunknade de alla, utom Noa, hans familj och djuren de hade tagit med.

Det är precis likadant i dag. Det är många som skrattar åt talet om att Jesus skall komma tillbaka. ”Det har ni ju alltid sagt.” Det skall vara som på Noas tid sa Jesus och nu är det som på Noas tid.

I Bibelns gamla testamente finns det 300 texter som handlar om att Jesus skulle komma till jorden och födas som människa. Alla dessa texter visade sig vara sanna.

I Bibelns gamla och nya testamente finns det sammanlagt 568 texter som handlar om att Jesus skall komma tillbaka. Alla dessa texter kommer också att visa sig vara sanna.

Satans resplan

Satan gjorde uppror mot Gud och blev utkastad från Himlen, tillsammans med de änglarna som anslutit sig till honom.

Så här ser Satans resplan ut på väg mot total maktlöshet. Hans baklängeskarriär. Satan blev utkastad från Guds närhet, från tronrummet ned till andevärlden och vidare ned till jorden. Sedan blir det ner till avgrunden där han skall hållas fängslad i tusen år medan Jesus regerar som konung här på jorden. Slutligen blir han förpassad till eldsjön. Just nu befinner han sig mycket nära slutet av sin tid på jorden.

Var medveten om Satans organisation, men var imponerad av Gud och av att Han är allsmäktig. Det är rätt ordning och då behöver du aldrig vara rädd.

Det skall du veta tappra vän, Satan uppträder inte för att inta en position. Han uppträder i en sådan vrede för att han är utkastad från sin position. Det är den turbulens som alltid uppstår vid ett regeringsskifte.

Skarorna hopar sig i domens dal

Genom sina ”glänsande” redskap kommer Satan i den yttersta tiden att göra tecken och under. Han skall resa upp en världshärskare, Antikrist och många människor skall genom honom bli vilseledda och dyrka honom. Detta är en prövning som kommer över jordens alla inbyggare.

Denne Antikrist kommer att härska på jorden i några få år, innan Jesus kommer tillbaka till Israel för att regera på jorden. Först kommer han att uppträda som den problemlösare hela världen väntat på, men sanningen är den att han har kommit för att slakta och förgöra.

Hitler, Stalin och många andra blev också prisade som problemlösare, när de först trädde fram på världsscenen. Men trots alla massgravar de lämnat efter sig, skall de framstå som oskyldiga pojkar vid sidan av vad Satan ånyo har att erbjuda världen.

Bibeln har på många ställen tydligt varnat för denne världsledare och hans kontrollsamhälle. Till exempel i Uppenbarelseboken där han omnämns som vilddjuret. ”Och de fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingade alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom dem som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.”

*Uppenbarelseboken (sista boken i Bibeln) kap. 13
verserna 15-17*

Redan nu kan vi se långt framskridna planer på hur kontanterna kommer att försvinna. De skall ersättas av det system som Bibeln varnar för.

I nästa kapitel 14 och verserna 9 – 12 kan vi läsa: ”Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, Han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. I detta visar sig de heligas uthållighet de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”

Kram på dig – lejon, varg, kaktus och lamm

Livet som vi alla drömmer om, det är snart en verklighet. Det finns många beskrivningar i Bibeln om hur det skall vara när Jesus kommit tillbaka till Israel och regerar på jorden. Profeten Jesaja skriver så här i kap.11 ”Herrens Ande skall vila över honom, visdomens, förståndets och kraftens, Herrens kunskaps och fruktans ande. Hans lust skall vara att lyda Herren. Han skall inte döma efter det som ögonen ser, efter falska bevis eller rykten, utan han skall försvara de fattiga och de som blivit utnyttjade. Han skall döma deras förtryckare. Han skall vara klädd i rättfärdighet och sanning.

På den dagen skall varg och lamm vila bredvid varandra, och leoparder och killingar skall umgås i fred. Kalvar och gödboskap skall vara trygga bland lejon, och ett litet barn skall leda dem. Kor skall beta bland björnar, björnungar och kalvar ligga bredvid varandra och lejon äta gräs som kor. Småbarn skall krypa omkring bland giftiga ormar, och om en av dem sticker handen i ett ormbö, så ska det inte skadas. Ingenstans på mitt heliga berg skall man göra något ont eller skadligt, för på samma sätt som vattnet fyller havet, ska jorden vara full av Herrens kunskap.”

Gud har inte lämnat oss i ovisshet om vad som skall hända

Aldrig tidigare har Guds Ande verkat så starkt som nu i vår tid, människor stormar in i Guds rike. Gud gör tecken, under och kraftgärningar genom vanliga människor och genom bön har döda kommit tillbaka till livet. Detta är också ett tecken på hur nära Jesu återkomst är.

Gud har inte lämnat oss i ovisshet om vad som skall hända. Bibeln är historia skriven i förväg och allt vad den förutsagt har inträffat. Vad den förutsagt för vår tid kommer också att inträffa. Det kostar dig inget att vara informerad om framtiden, men det kan kosta dig allt att inte vara det.

Slå upp och läs i Matteus evangelium kap.24 där talar Jesus om att den generation som fått se staten Israel bildas skall få vara med när Han kommer tillbaka. Jesus talar om fikonträdet som är bilden på Israel och Israel bildades 1948.

Holger Nilsson har trängt in i Bibelns profetiska budskap för vår tid. Han ger också ut en tidskrift som heter Flammor. Besök hans hemsida, www.flammor.com

Gud är upprymd av glädje

Vet du varför det porlar så av glädje i Guds hjärta? Guds Ande har fått fatt i dig. Med svartsjuk kärlek skall Han vaka över dig. Hans uppmärksamhet skall aldrig lämna dig. Han gläder sig över dig med lust, Han tiger stilla i sin kärlek, hans änglar omger dig.

Triumferande strör Han ut frid och glädje i ditt hjärtas trädgård. Han fröjdas över dig med jubel.

En skyddsängels uppdrag



Håkan Nilsson

En skyddsängels uppdrag

Boken *En skyddsängels uppdrag* är på 131 sidor. Spännande läsning och lätt att förstå. En sann och verklig berättelse som handlar om Yindees svåra liv och uppväxt i Thailand. Hur en skyddsängel hjälpte henne att överleva alla faror, svält, misshandel, våld, övergrepp och allt lidande. Ängeln till och med hjälpte henne ut ur en likbod efter att hon legat där i två dygn.

När du läser boken skall du upptäcka att alla mirakler hon fick uppleva också kan bli dina. Hon fick möta Jesus och blev fylld med samma kraft som uppväckte honom från döden. Mirakulöst helad, upprättad och befriad från självmordstankar och ångest. Hon fick erfaras att onda andar och demoner måste lyda då hon kastade ut dem.

Du får ljus över många frågor, också hur onda andar och demoner arbetar, men framförallt hur du får seger över dem.

Besök vår hemsida www.medianasir.se där finner du mer information och kan beställa boken. Det går också bra att skriva till oss, ange namn, adress och telefon. Då kommer boken i din brevlåda med en faktura. Priset är 70:- inkl. moms. (48:- för boken 22:- för frakt).

Media Nasir
Lumsheden 109
81294 Åshammar

Om du vill ha kontakt med oss är du
välkommen att skriva till:

Media Nasir
Lumsheden 109
81294 Åshammar

E-post: medianasir@hotmail.com.

Vi önskar dig all Guds välsignelse.

Håkan och Yindee Nilsson